

Bezieling

In het huis van haar vader
wordt veel over zielen gepraat,
mensen hebben zielen,
dingen echter niet.

Op het zelfde moment wordt elk leven gedood
de glans van de zielen sterf af.

Het kind weet beter.
In haar verborgen hoekje
geeft zij leven aan haar kralen,
haar poppen, haar kinderen.
Zelfs de wieltjes van het autootje krijgen namen