



## Het einde van de eenzaamheid



Van het gevoel onzichtbaar te zijn, bonzend op het glas, niemand die je hoort en ziet, complete eenzaamheid, naar zichtbaarheid, naar liefde waar ik al zo lang naar verlangde.

Het laatste beeldje is dubbel te interpreteren:  
- de volledige acceptatie en warmte die ik van mijn therapeut jarenlang heb ontvangen.  
- inmiddels is het ook te zien als de omarming van mijn innerlijke kind en de liefde voor mijzelf.

Het einde van de eenzaamheid komt immers echt pas met liefde voor jezelf, voor je innerlijke kind, maar iemand moet je wel de weg wijzen <3