

Kijk eens naar me

Kijk eens naar me
en zeg me wat je ziet
want ik weet het niet

Wil je weten wat ik zie
een meisje, heel klein
maar zo vies
een meisje, met pijn
ik weet het nog precies
Zijn handen over mijn lijf
ik verstijf
Zijn mond over mijn lijf
ik word misselijk als ik dit opschrijf
Zijn smerigheid in en op mij
het ging maar niet voorbij
Overal zit iets van hem
Ik hoor nog elke dag zijn stem
Ik walg van mijn lijf

Kijk eens naar me
Wat zie je nu...

Romy, 2010

Alleen

Helemaal alleen
in die enge kamer
Helemaal alleen
steeds eenzamer
Helemaal alleen
in dat grote bed
Helemaal alleen
wachtend op iemand die me red
Helemaal alleen
in die kamer met hem
Helemaal alleen
ik hoor zijn stem
Helemaal alleen
Teveel pijn, teveel verdriet
Helemaal alleen
Dat kan ik even niet

Romy, 2010

Liefde doet pijn

Klein en van vertrouwen
gelovend dat mensen van je houden
Maar wat is liefde eigenlijk?
ik vind het afschuwelijk
Zijn handen over mijn lijf
Ik verstijf
Ik vind het niet fijn
Hij doet me pijn
Is dit nu houden van?
ik weet niet of ik dat wel kan
Nachten lang
stromen er tranen over mijn wang
Wil niemand het dan zien?
me even vasthouden misschien?
Ik moet stil zijn
anders komt er nog meer pijn
Is dat nu houden van
ik weet zeker dat ik dat niet kan!
Ik wil niet meer vertrouwen
geen band meer opbouwen
Want daarna gaat het mis
dat is toch wat liefde is?
Liefde doet pijn
ook al zeggen ze dat het fijn moet zijn
Te bang om dat te geloven
de pijn lijkt dat gevoel nog te verdoven
Wil iemand me laten voelen
wat ze met liefde bedoelen?

Romy, 2010

Jij

Hoe zal jouw leven nu zijn
Heb jij ook zo ontzettend veel pijn
Zijn jouw nachten zoals die van mij
Ben jij ook nooit meer blij

Moet je spugen als je me ziet
Heb je ook zoveel verdriet
Ben je ook zo ontzettend moe
en durf je nergens meer naar toe

Waarschijnlijk heb jij geen pijn
Wat je deed vond je ontzettend fijn
Geniet je nog steeds alle nachten
Van hoe je mij telkens wist te verkrachten

Verdriet ken je denk ik niet
Je grijnst nog steeds zoals toen wanneer je me ziet
Jij bent nooit moe
en gaat overal naar toe

Zo oneerlijk is het leven
ik zou je alles willen geven
Mijn pijn,
oh wat vond je die fijn
Mijn verdriet
of verdien je die niet?
Schuld, die ligt bij mij
maar was het niet jij?
Jij die mij heeft verkracht
Jij hebt mij nog steeds in je macht
Maar ik zie het niet
het doet me zoveel verdriet
De dingen die ik heb gedaan
Ik kan het niet aan
Wil het niet meer zien
Is dit wat ik verdien

Ik zou je zo graag laten weten
Dat ik jouw niet kan vergeten
Dat ik kapot ga van binnen
En nog steeds niet van je kan winnen
Ik wil je laten weten hoe het voelt om niet meer te willen leven
Hoe het is om dag en nacht te liggen beven
Van alle gedachten in mijn hoofd
ik had het mijn kleine meisje zo beloofd
Ik zou je laten boeten
Maar ik zou niet weten hoe het zou moeten

Ik kan niet meer
het leven doet zo zeer...

Romy, 2010